

Jean-François Van den Abeele lukte het een fraai, afwisselend, haast driedaags programma in het Gentse en flink daarbuiten te organiseren. We werden ontvangen met een smakelijke lunch in zijn mooie stadswoning aan de Monterreystraat, met uitzicht op een sfeervolle tuin, keken daarna alvast op zijn werkkamer naar de plannen voor de *Prettige wildernis*, Park Rozenbroeken, die wij vervolgens bezochten, rondgeleid door een groep buurtkenners en -actieveelingen.



Park Rozenbroeken: Links: Hein Koningen, Heilien Tonckens, Rob Leopold en Jean-François Van den Abeele; rechts: Marianne van Lier, Renaat Daem (voorzitter Bewonersgroep Park Rozenbroeken) en Jean-François.

Daarna ging het carpoolend naar Paulatem, waar Jean-François, Delphine en de kinderen een heerlijk gelegen, authentiek klein boerenerf bezitten, dat zij regelmatig met anderen delen: we installeerden ons op de slaatzolder, werden daarna door Delphine met een lekkere warme maaltijd verwend en lieten de late avond informeel uitlopen. De tweede dag stond in het teken van twee lange excursies: door het Kasteelpark Beerlegem, begeleid door de boswachter van de graaf



Kasteelpark Beerlegem: Rob Leopold, Willy Leufgen en Johan Heirman, luisterend naar de boswachter.

en door het door Jean-François ontworpen – ecologisch geadviseerd door Johan Heirman – Leiepark in Kuurne, een vrij groot heempark tussen de

bebouwing in, inclusief een fraai educatief centrum. Hier begeleide ons naast de beheerder ook nog de plaatselijke burgemeester, die toch blijkbaar voldoende benieuwd was naar die vreemde gasten.



Educatief Centrum Kuurne: Johan, Jean-Francois en de burgemeester (links) en het fraaie interieur (rechts)

Na een uitgebreide maaltijd in een oude herberg wilden we 's avonds laat toch nog een meer formeel vergadergedeelte laten plaatsvinden. Geen aanrader voor een volgende keer, als je al zo moe en verzadigd bent.

De volgende ochtend omlijstte Simon, zoon van Jean-François en Delphine, ons ontbijt met een ontroerend accordeonconcert. Dit zullen we niet gauw vergeten!



Aandachtig luisteren naar Simon



Zeldzame groepsfoto: v.l.n.r. Willy Leufgen, Marianne van Lier, Johan Heirman, Hein Koningen, Delphine De Hemptinne, Kees Both, Jean-François van den Abeele, Heilien Tonckens, Ger Londo, en hurkend: Marc Houben en Rob Leopold

Afronden deden we de bijeenkomst in de wildeplantenkwekerij 'Ecoflora' van 'onze' Freddy Sparenberg in Halle. Hij en zijn collega's vierden net die dag een *opendeurdag*, compleet met eten, drinken, verkoop van bolletjes, planten, tuinmateriaal... Een heel aardige afsluiting.



Hein Koningen begroet Freddy Sparenberg

(Fragment uit het jaarverslag 2004)